

# Amrita Koetiram

NIEUWSBRIEF

- 7 -

MAART 2006



Beste vrienden

Dit jaar gaan we een nieuwe poging doen om jullie om de paar maanden van Amrita Koetiram post te voorzien. Wat korter maar wat vaker.

In deze nieuwsbrief vindt u twee verslagen van Amma's programma. Wij waren heel blij dat we enige tijd na Amma's driedaagse bezoek (er kwamen nog vele overschrijvingen binnen) een bedrag voor negen huizen naar India konden doorsturen, dankzij uw grote en kleine, eenmalige en periodieke, kortom dankzij uw welgemeende bijdragen !

## Amma over Amrita Koetiram (Den Bosch 2005)

Vrijwel onmiddellijk na de films over de charitatieve werken van de M.A. Math\* mochten de Belgische en Nederlandse kinderen hun toneeltje laten zien. Het was al rond middernacht en enkele kinderen konden er daarom helaas niet bij zijn. Meestal is het nog veel later voordat er iets opgevoerd kan worden, maar Amma had toegezegd dat het ingestudeerde toneeltje direct na de films gespeeld mocht worden.

Toen ik eerder op die dag aan haar vroeg of de kinderen die avond hun toneeltje mochten tonen, stemde zij onmiddellijk in. Ze herinnerde zich het optreden van vorig jaar nog, over Chinamma. Toen gingen de kinderen na het toneeltje al zingend naar het Amrita Koetiram-huisje achter in de zaal en overhandigden daarna aan Amma de symbolische sleutel van het huisje. Ik legde haar uit dat we dit jaar geen huisje hadden omdat dat in Duitsland stond. Maar dat we dit jaar met zelfgemaakte stenen zonder probleem een huisje konden bouwen. Ik toonde haar een steen, zij keek er heel aandachtig naar en glimlachte. Maar toen zei ze dat het niet zo'n goed idee was. De mensen konden wel eens denken dat zij met deze imitatie-stenen geld uit hun zakken wilde halen. Terwijl ze dat zei, trok ze een lelijk gezicht. Ik legde haar uit dat dit een beproefde vorm van sponsoring was en dat de kinderen in het toneeltje de stenen als voorbeeld zouden gebruiken. Dan was het goed, maar het moest voor de mensen wel duidelijk zijn dat het een eigen initiatief was van haar kinderen in België.

\* Mata Amritanandamayi Math = organisatie die zich, onder leiding van Amma, vanuit mededogen inzet voor medemensen



*Deze familie, waarvan de kostwinner overleed toen hij zijn oude moeder wilde redden tijdens de tsunami, inspireerde voor het tableau vivant in het toneeltje van de kinderen*

Toen de kinderen hun stukje over de tsunami opvoerden, keek zij voortdurend over haar schouder naar hun spel. Op een bepaald moment beeldden de kinderen met een groot blauw laken de allesvernietigende kracht van de tsunami uit. Ik kan me niet herinneren dat Amma op dat moment naar hen keek, maar ze wendde zich tot mij en begon uitgebreid uit te leggen, dat de golf niet op die manier bewogen had. Met haar handen toonde zij aan de omstanders hoe de watermassa verticaal gestegen was en dan als een muur van water vooruit was geschoven, terwijl alles op haar weg vernietigd werd. Het was geen gewone brekende golf geweest.

We konden duidelijk merken dat Amma heel blij en ingenomen was met deze kindervoorstelling over de gevolgen van de tsunami. Gedurende het hele verdere programma volgde zij vanuit haar stoel aandachtig hoeveel huisjes er achteraan in de zaal verkocht werden.

Alin

## Uit de Amrita Koetiram stand in 's Hertogenbosch 2005

Op maandag 24 oktober 2005 hadden een paar mensen de uitdaging aangegaan om een Amrita Koetiram stand op te bouwen met de middelen die op dat moment voor handen waren in de Maaspoort. Met subtiele inspiratie, de nodige brainstorming en het uitproberen van verschillende ideeën kwam een vernieuwde Amrita Koetiram stand te voorschijn. Naast het vertrouwde materiaal van foto's, nieuwsbrieven, video's, dvd's en meer, prijkte dit jaar op de stand een met monnikengeduld ingevulde landkaart van India, waar alle bestaande Amrita Koetiram projecten met vlagjes waren aangeduid. En dat zijn er intussen al heel wat, verspreid over heel India.

Nieuw op de stand waren ook de 2000 kartonnen bakstenen die aangeboden werden voor 10 € per stuk. Het levensgrote modelhuis van de vorige jaren werd vervangen door een charmant huisje in roze Amrita Koetiram kleur. Het deed prachtig dienst als veredelde donatiebox en het genoot ruime belangstelling, niet in het minst van de kinderen.

Meer mensen dan vorige jaren konden op 25 en 26 en 27 oktober worden ingeroosterd om van 's morgens vroeg tot na middernacht de Amrita Koetiram stand te behartigen. En dit wierp zijn vruchten af. De mensen kwamen, vooral na het ochtend programma, de vernieuwde stand bezoeken. Velen onder hen konden zich vinden in het financieel (blijvend) steunen van dit immense huizenbouwproject van de M.A. Math. Sommigen engageerden zich in het betalen van een maandelijks vaste bijdrage, wat zeer zeker bevorderlijk is voor een aanhoudend solidariteitsgevoel met dit project.

Alle ontvangsten werden genoteerd, ondermeer om de fameuze barometer bij te werken. Voor het eerst immers werd dit jaar begonnen met het visualiseren van de binnenkomende schenkingen. Op grote tekenbladen was een symbolisch huisje getekend, waarin 10 roosters waren aangebracht. Per gift van 100 € werd één rooster ingekleurd, wat betekende dat 1000 € een volledig ingekleurd huis voorstelde. Een vol tekenblad van een "verkochte" huis werd vervolgens opgehangen bovenaan de zwarte



*Van overal in de zaal kon men zien voor hoeveel huisjes er geld bijeen was gebracht, ook Amma hield het vanaf haar stoel in het oog.*

gordijnen die de stand afzoomden. Op die manier was het voor iedereen mogelijk om, van waar ook in de zaal, te zien hoeveel huizen op een bepaald moment al waren gesponsord. Op de laatste avond waren na middernacht ruimschoots 8 huizen verzilverd.



*Het tableau vivant, geïnspireerd op de diep bedroefde familie.*

Zoals elk jaar stond ook het toneeltje in het teken van het Amrita Koetiram project, dit keer was de tsunami als thema gekozen. Belgische en Nederlandse kinderen gaven op een verhelderende manier uitdrukking aan het leed en de schade veroorzaakt door de tsunami, gevolgd door de liefdevolle reactie van de M.A. Math in de vorm van concrete hulp. De kartonnen bakstenen kwamen goed van pas als toneelmateriaal bij het uitbeelden van de door de M.A. Math gestructureerde wederopbouw. Zoals voorzien was tegen het ochtendgloren van Devi Bhava de Amrita Koetiram stand netjes afgebouwd. Tevreden en vanuit de opgedane ervaringen kan de hele ploeg zich bezinnen over nieuwe ideeën voor 2006.

## Electronische Amrita Koetiram nieuwsbrief

Tot slot doen wij, uit kostensparende overwegingen een oproep aan iedereen om ons, indien je daarover beschikt, je e-mailadres toe te zenden.

Daarnaast hopen we langs deze weg iemand te vinden die elke paar maanden tijd wil maken om tekst en foto's voor zo'n nieuwsbrief om te zetten in een elektronische nieuwsbrief.

Voor meer informatie over het Amrita Koetiram project verwijzen wij u naar de Nederlandstalige website: [www.amma.nl/Liefdadigheid/Amrita Koetiram project](http://www.amma.nl/Liefdadigheid/Amrita_Koetiram_project). Hier kunt u ook de verhalen en informatie uit reeds eerder verstuurd nieuwsbrieven lezen. Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in meer informatie, contacteer ons dan gerust.

Vrienden van Amma België  
Informatie: Krishna van Lierde, Tel: 0477 / 285288  
Email: [vriendenvanamma@pandora.be](mailto:vriendenvanamma@pandora.be)  
Bankrekening: 083-2954139-07

Stichting Vrienden van Amma Nederland  
Informatie: Dirk Overlaet, Tel: 073 5033291  
E-mail: [dirkoverlaet@home.nl](mailto:dirkoverlaet@home.nl)  
Giro: 427 27 72 te Lelystad (ovv Amrita Koetiram)